



başkanı Hüsnü Mübarek zamanında yayınlanan bütün kanunların İslam şeriatine uygun olduğunu! halka anlattılar.

Mısır'da "İslamî Cihat"ın son eylemlerini değerlendirdiğimiz an, taktik ve hedef belirleme alanlarında büyük bir mesafe kat etmiş olduklarını gözlemliyoruz. Her şeyden önce düzenledikleri hiç bir eylemin faili yakalanmış değil. Sadece "rast gele" tutuklama kampanyası sürdürülüyor. Ayrıca turistlere ve turizme yönelik saldırılar ülke ekonomisine indirilmiş büyük darbe olduğu için hükümeti zorda bırakıyor. (Çünkü Mısır'ın önemli gelir kaynaklarından biri de turizm'dir)

Böylece hükümet büyük bir sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntılara, resmi yetkililerin yaptıkları "ölçsüz" ve "çelişkili" açıklamalarda destekçi oluyor. Nitekim içişleri bakanı Abdul Halim Musa, eski parlamento başkanı Rıfat Mahcup'un öldürülmesi olayı ile ilgili dava da şahit olarak çağırılmasına rağmen ikinci defa mahkemeye gitmekten kaçınarak özür diledi! Çünkü şu anda bütün olayların sorumlulukları "İslamî Cihat"a yıkılmaya çalışılıyor. Halbuki içişleri bakanı suikast olayının hemen ardından o zamanın havasına kapılarak yaptığı açıklamada "Rıfat Mahcup"u Irak'lı teröristlerin öldürdüğünü açıklamıştı. Oysa şu anda aynı davanın bir numaralı sorumlusu olarak İslami cihat'ın askeri kanadı lideri Saffet Abdul Gani yargılanıyor!!

23 ağustos tarihinde ise "Cihat" mensupları ile polis güçleri arasında, "menkabad" köyünde çıkan çatışmalarda yedi müslüman hunharca şehit edildi. Polis olayla ilgili açıklamasında "militanlar"ın yanında büyük miktarda silah bulunduğunu belirtmiş olmasına rağmen olaydan sonra sadece bir kaç tane silah yakalandığını belirtti.

Bu arada hedef seçerken özellikle polisleri seçmeleri ise, genel olarak polis teşkilatından hiçte memnun olmayan halk nezdinde bir tepkiye neden olmuyor. Aksine, polisin islamcılara tutuklamak için "rast gele" tutuklamasına (zaman zaman bir köy ahalisini topluca tutukluyorlar) halkın tepkisi şiddetli oluyor. Öte yandan hükümetin silahlı Hristiyan misiller karşısında islamcılar üzerine gitmesi de halkı İslami hareket safına itekleyen etkenlerden biri...

Öte yandan ortodoks dünyasının baş papazının bulunduğu Mısır'da Hristiyanların kendilerine özgü bir Hristiyan devleti kurma çabaları da tartışılan konular arasında... Resmî düzeyde bu olay üzerine her ne kadar gidilirse de müslüman halk ve İslamî cemaatler gayet önemli olan bu olayı gündeme getirmekten sakınmıyorlar. Ortodoks dünyası lideri Papa III. Şannoda'nın her ne kadar böyle bir emelleri olduğu iddialarını yalanlasa da Hristiyanlar arasında silahlı eylem taraftarı örgütün ortaya çıkışı bazı kiliselerin silah deposu olarak kullanıldığının belirlenmesi özellikle Hristiyanların yaşadıkları güney Mısır'da müslüman halkın zihinlerinde bir takım soru işaretleri belirliyor. Papa Şannoda'nın ABD ile olan dostça ilişkileri ve İsrail başbakanı İshak Rabin'in b-

Papa Şannoda'nın ABD ile olan dostça ilişkileri ve İsrail başbakanı İshak Rabin'in bacanağı olan Mısırlı bir Hristiyan Botrus Gali'nin BM'e genel sekreteri oluşu Hristiyanlara maddi ve manevi bir güç veriyor olsa gerek.

canağı olan Mısırlı bir Hristiyan Botrus Gali'nin BM'e genel sekreteri oluşu Hristiyanlara maddi ve manevi bir güç veriyor olsa gerek. Herşeye rağmen Mısırlı Hristiyanlar her ne kadar da devlet kurma emellerini şu anda açığa vurmuyor olsalar da, veyahutta böyle bir şeyi inkar

ediyor olsalar bile en azından dünyaya "Mısır Hristiyanları sorunu" olarak bir sorunu anlatmaya çalışmaktan hiçte kaçınmıyorlar.

Bütün bu gelişmeler ışığı altında Hüsnü Mübarek ve ekibinin işi hiçte kolay olmasa gerek. Kendisine ülke idaresinde "yeniden biat" edilmesine rağmen, kötü bir idare ile bu "biat"ı nereye kadar sürdürecektir? Rejim açısından son derece olumsuzlukların yaşandığı bir ortamda zorluklar denizinde yüzen gemi ne zaman karaya oturacak? Bunu zaman gösterecek!